

Verslag Belle-vaartocht zaterdag 9 september 2023

Het is al dagen heel warm voor september, maar op de dag van de tocht worden de singels en de grachten in de vroege ochtend bedekt door een zware mist. [foto Cokkie singel]

Het geeft het gevoel dat we naar het Stadshuis aan de Kromme Nieuwe Gracht 3-5 van Belle (Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Seerooskerken) varen door de mist der tijden....

In de Nieuwegracht begint de mist op te trekken.

Vanuit de boten bewonderen de schippers de fraaie panden, de zon komt door en belicht Paushuize met een gouden glans.

Het stuk door de Kromme Nieuwe Gracht is ongekend fraai. [foto Cokkie]

Een bewoner merkt op dat wij hier niet mogen varen met een motorboot, maar wij hebben een speciale vergunning van de havenmeester voor onze studietocht. De vraag is:

“wat is er nog zichtbaar dan wel herkenbaar uit de tijd dat Belle van Zuylen met de trekschuit van het Stadshuis van de familie van Tuyll van Seerooskerken naar het Slot Zuylen voer, in, pakweg 1763?”

Renée, Fokko, Cees en Frank, gidsen uit het Slot, hebben samen met redacteur Peter een reisgids samengesteld voor de opvarenden, vrijwilligers uit Slot Zuylen, leden van de Kleine Boten Club Utrecht, en onze gastvrouw en -heer in het Stadshuis. Dat zijn Sylvie en Bouke van de Social Impact Factory.

Na een korte inleiding door Frank nemen zij ons mee door het nieuw ingerichte pand. Dat wordt nu gebruikt voor trainingen en ontwikkelprogramma's. Sylvie vertelt dat de eigenaren van het pand, een horecafamilie, erg blij is met de nieuwe huurder omdat de focus op persoonlijke ontwikkeling en vrijheid van denken geheel aansluit bij de levenswijze van Belle*. Zie ook de tekst op het bord aan de gevel.

Hier heeft, vrij naar Ingmar Heytze*, niet alleen de oudste steen gelijk, maar ook de vrolijke lichte moderne inrichting. Er zijn nog 18^e-eeuwse details (zoals de schouw en de spiegels). Het uitzicht op de Domkerk en toren vanuit de bovenste verdieping is fenomenaal.

Na de bezichtiging stappen we in de boten, de nazomerzon is doorgebroken en we varen richting de Weerdsingel O.Z. via de Drift en de Plompetorengracht.

We lopen wat vertraging op, de salonboot moet geslept want er blijkt een vuilniszak met o.a. elektriciteitsdraad en kerstverlichting in de schroef te zitten!

Bij de Weerdsluis lukt het om dit eruit te halen en de boot weer aan de gang te krijgen.

Terwijl de boten geschut worden, lopen de opvarenden naar het koffietentje in het oude tuinhuis (of brugwachtershuis?) op het terrein van de voormalige fabriek Zijdebalen voor de koffiepauze. Zij worden na het schutten weer opgepikt aan de overkant.

De Westerstroom, nu overkluisd, dreef vroeger de molens van Zijdebalen aan voor de zijde-industrie. De stroom heeft een verval van een meter. Als we langs varen zien we links onder de wal een sterke stroom uitmonden in de Vecht, die de boten zonder tegenroer opzij drukt.

We varen rustig verder over de Vecht, en bespreken de herkenningpunten die in de reisgids beschreven zijn.

Het slot komt in zicht en de boten worden afgemeerd.

Nog een klein stukje lopen. We worden hartelijk ontvangen door beheerder Arjen. Hij trakteert namens het Slot op koffie en taart.

De vrijwilligers van het Slot [foto] onder de opvarenden nemen de anderen mee voor een rondleiding, ook worden er producten uit de slotwinkel ingeslagen. Een deel van de groep vaart terug mee naar Utrecht, anderen nemen de bus.

Het was een gedenkwaardige tocht op een gedenkwaardige dag. In Utrecht heb je geen sportwagen met vleugeldeuren van een gekke professor (zoals in de film: Back to the future) nodig om door de tijd te reizen, een bootje is genoeg...

We zouden graag een volgend jaar weer zo'n tocht willen organiseren. Maar dat hangt wel af van de vaarmogelijkheden. In augustus 2023 is er onderzoek door duikers gedaan naar de situatie van de kluisuren in de grachten van het traject, en de verwachting is dat er de komende 3 jaar herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Er zijn ook camera's aan de kluisuren gemonteerd die vanaf het water goed zichtbaar zijn. Hiermee worden eventuele verzakkingen minutieus gemonitord.

Verslag: Frank Nieuwesteeg redactie: Peter van Eekert

*Citaten:

Ingmar Heytze: gedicht: Utrecht voor beginners

“ Zoek een mooie avond uit
Loop de grachten langs en kijk
Hoe het licht in de huizen verdwijnt
Leg dan uw handen op een muur
Hier heeft de oudste steen gelijk”

Belle van Zuylen: (gevelplaquette Kromme Nieuwe Gracht 3-5)

“Ik vraag niet om vrijheid van denken.
Die heb ik. “

Met hartelijk dank aan :

www.slotzuylen.nl

www.kleinebotenclubutrecht.nl

www.socialimpactfactory.com

Peter van Eekert, redacteur.

Foto's: Renée Smissaert, Fokko Alberts, Marga van Voorst, Bert-Jan Tiggelaar en Cokkie Bunte.

Copyright: vereniging Kleine Boten Club Utrecht